

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN

**BENEDICT DESMET**

WEDUWENAAR VAN

**MARIA-THERESIA VAN DER LINDEN**

geboren te Sinte-Maria-Lierde  
den 1 Maart 1820  
en te Nederbrakel overleden  
den 19 Februari 1888.

VOORZIEN VAN DE III. SAKRAMENTEN.

Maar zelden zijn ze te vinden die geloof hadden gelijk **BENEDICT**. En daar » de rechtveerdige leeft volgens zijn geloof, » en » zijn geloof bewijst door zijne werken » stond die brave man niet op tegen God in den dag der beproeving, maar zegende integendeel Zijne vaderlijke hand. Jaren lang kweelde hem de ziekte die hem geene ruste liet noch dag noch nacht, en nooit hoorde men het minste woord van onverduldigheid zijnen mond ontsnappen. En, toen over vier weken hij zijne vrouw haastig zag sterven, bleef hij bij dien harden slag gelaten en onderworpen.

Niet genoeg kunnen zijne Kinderen God bedanken hun eenen zoo voorbeeldigen Vader gegeven te hebben. Wat beter goed kon hij hun achterlaten! Dat zij dan hunne dankbaarheid betoonen door een oprecht kristelijk leven, malkander helpende en bijstaande, en dat zij geen en dag laten voorbij gaan zonder hunne ouders in hunne gebeden in-dachtig te zijn.

Barmhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.

(300 dag. afl).

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene.