



# LIJKKRANSJE

OP HET GRAF VAN

## MARGARETHA DE STAERCKE

*dochter van Mijnheer Augustin  
en wijlen Mevrouw Pauline Snoeck*

geboren te Nederbrakel  
en aldaar zachtjes in den Heer ontslapen, den  
27 Februari 1890, in den ouderdom van 12 jaren.

Margrietje lief, vaarwel !  
De kroon is gewonnen,  
De vreugd is begonnen,  
Engeltje lief, vaarwel !

Hoe klein gij ook waart  
Een kruis moest ge dragen :  
Gij voeldet het zwaard  
Maar leedt zonder klagen.

Gij leeldet ons, kind,  
Voor Jezus iets lijden :  
Dat smert geeft verblijden  
Als 't herte bemint.

Dat wij Haar wederzien  
Waar niemand meer moet klagen  
Dit zal Margrietje vragen !  
Bij God, tot wederzien !

R. I. P.