



Ter Dierbare Gedachtenis

VAN DAMME

MARIA DE STAERCKE

ECHTGENOTE VAN DEN HEER

KAREL CHRISTIAENS

*Geboren te Nederbrakel, den 25 Juli 1876, en er
overleden den 8 Maart 1899.
voorzien van de HH. Sakramenten.*

Al stierf de rechtvaardige eene haastige dood,
hij zal toch de eeuwige rust genieten.

Sap. IV.

O God, Gij hebt als een storm weggenomen deze
welke wij zoo zeer beminden; en die ons leven
gelukkig maakte is verdwenen in eenen oogenblik
zooals de wolk door den wind weggedreven.

Job. XXX. 15.

Al hare wegen waren vreedzaam; hare zacht-
moedigheid, minzaamheid en goedhartigheid deden
haar door iedereen beminnen en achten.

Waarom, o Heer, ons zoo vroegtijdig deze ont-
rukken die de troost en de vreugde van ons leven
was? — Omdat Gij, o Heer volgens uwen Godde-
lijken wil gehandeld hebt. — Dat Uw wil geschiede.

Jer. XV. 18. Job. I. 14.

Bemide Echtgenoot, de hemel is mij geopend, ik
bid er voor U, die over mijn verlies treurt; al ben
ik van U gescheiden, ik zal U niet vergeten; in den
Hemel zal ik U beminnen gelijk ik U op aarde
bemind heb; daarbij onze scheiding zal niet blijven
duren. — Bid voor mij!

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. aft.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dag. aft.)

R. I. P.