

Mijn zaligheid is in het Kruis:



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van *Jufvrouw*

ALBERTINA DE TAND,

echtgenote van Mijnheer

Josephus Matthys.

geboren te Everbeke en aldaar overleden in de
parochie van S^t-Jozef den 20 Maart 1877.
in den ouderdom van 79 jaren,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Ik heb de wegen der rechtvaardigheid be-
waart, ik heb de geboden des Heeren van mij niet
verwijderd, hij is mijn steun geweest. *Reg. II.*

Zij heeft haar oogen geopend op alle de be-
langen van haar huisgezin en haar broed in de
ledigheid niet geëeten. *Prov. XXXI 27.*

Vertrouwt u met mij, ik verlaat eene aarde
van ellende voor het rijk van vrede.

H. Cath. van Senen.

Gelukkig is zij, o Maria, die gaarn uwen Naam
aanroepde, zij heeft niet gevreesd als de dood
naderde.

H. Bern.

Vaarwel, mijne kinderen, blijft vereenigt door
de handen der liefde en vergeet mij niet in uwe
gebeden. (*H. Theod.*) En gij, mijn broeder, her-
innert u van mij aan den altaar des Heeren.

H. Monica.

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(Aftaat 7 jaren en 7 1/2 maanden.)

R.

I.

P.

Gezardsbergen, P. Quintia Brugstraat.