

Gelukkig die in den Heer sterven. (Act. Ap.)



BID VOOR DE ZIEL

van

Charles-Louis De Temmerman,

echtgenoot van

PAULINA BILLEMONT,

geboren te Nederbrakel den 19 october 1816

en overleden te Everbeke den 9 mei 1896.

Versterkt door de III. Sacramenten.

Hij was vol van geloof, eenvoudig, rechtzinnig godvreezend en verwijderd van het kwaad, daarom is hij in vrede gestorven en zijne gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem gekend hebben.

Job. I.

Hij was een brave echtgenoot, een goede vader, zorgde vooraan voor de opvoeding zijner kinderen en leelt zijn brood in ledigheid niet geeten.

Prov.

Bemide echtgenoot en kinderen, al ben ik van uw aanschijn weggerukt, toch leeft gij in mijn hert, prent mijne zalige lessen in uw geheugen, bewandelt de baan van eer en deugd, bemint en ondersteunt elkander en gedachtig in uwe gebeden.

Joan. XV.

Genadig geef hem de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr. ailaat.

Zoete Heer van Jesus en Maria weest mijnen toevlucht.

300 dagen, ailaat.

R. I. P.

Druckery VAN NIEUWENHOYE, Geerardsbergen.