

De mensch ontluikt en vergaet als eene bloem
en verdwijnt als eene schaduw. Job 14.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EUGENIUS DE TURCK.

geboren te Geeraardsbergen, den 26 Januari 1848.
handelaar Notaris, den 31 Augustus 1867.
in het dominie van Gent getrouwd den 1 October 1869.
tot de kleine Oudeus verbeven den 17 December 1870.
en overleden te Geeraardsbergen den 23 Mei 1871.
versterkt door de Sakramenten onder moeder de Kerk.

O Heer, gij hebt mij uit Egypte (uit de wereld) geroepen
en mij gebracht tot het land waar welk en bouwing sloeit.
Hoe lieflyk waren mij uw verblijven! ik zeide:
Hier zal ik rusten voor altijd hier zal ik wonen, want
ik heb ze verhooren! Gij zyt, o Heer, het deel mijner eisenis
en mijns drinkbekers geworden. Reeds mocht ik in 's Hee-
ren naam den wijn en het water aan het altaar den priester
toedienen, en ik docht: nog een stap en voor altijd zal ik
met God verbonden zijn: toen ik eens stem uit den hemel
hoorde, die tot mij zeide: Zalig zyn de dooden die in den
Heere sterven. Van nu aan reeds zullen zij rusten van
hunnen arbeid, want hunne werken volgen hen! Kom
Heere Jous! met eenvoudigheid des heiden heb ik u alles
opgeofferd. (Exod. 3; Ps. 63, 131, 15; Pont. Rom., Apoc. 14. 22.
Ezechiel, 1. 29.)

Lieve Ouders, Broeders, Justers, in den hemel zullen
wij malikander wederzien, en gij, mijne Medebroeders
weest mij inachtig voor het altaar des Heeren.

R. I. P.