

Kostbaar voor den Heer is de dood zijner heiligen — Zelig zijn zij die in zijne liefde sterven — Wat is 't zoet te sterven als men wel geleefd heeft! Ps. — Aroc. 14. 13. — H. Aug.

✠ Bid voor de Ziel van de

Zeer Eerwaarde Moeder Dominica,

Jufvrouw Philomena-Celina-Josephina De Vacht,

*algemeene Overste der Zusters van de
Onbevleete Ontvangenis (voegezegde Apostolinnen),
stichtster der huizen van Oordegem,
Schoonaarde en Denderhautein ;*

geboren te Ronsse den 7 November 1836. — Getreden in 't klooster te Berchem O. L. V. den 8 April 1856. — Gekleed den 2 Juli 1856. — Gefrotest den 21 Juni 1858. — Gekozen tot Moeder en algemeene Overste den 23 December 1877. — Godvruchtig in den Heer ontslapen in 't Moederhuis van Berchem den 18 April 1892.

Gedenkt uwe oversten. — Beschouwt het uiteinde van hunnen wandel, en volgt hun geloof na,

AAN DE HEBR. 13. 7.

O zalige staat van het geestelijk leven die den mensch gelijk maakt aan de Engelen, aange naam aan God, schrikkelijk aan den duivel en loffelijk bij alle christenen. TH. A KEMP. 3. 6.

Mijne eerwaarde Broeders, U vraag ik dat gij mij zoudt indachtig blijven aan den Autaar des Heeren. — U, mijne geliefde Zuster, door uwe kloosterbeloften Gode toegewijd, dat gij mij zoudt gedenken in uwe gebeden. — U, mijne beminde dochters Apostolinnen, bloedverwanten en vrienden, dat gij U mijner wilt ontfermen, nu dat 's Heeren hand mij getroffen heeft.

H. MON. — A. D. HEBR. 13. 7. — JOB. 20.

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 dag. afl. toep. aan de ziel.)

Audenaarde, Bevernaege, gebroeders.