

De ouderdom is eene eerekroon, als hij op den
weg der deugdzaamheid bereikt wordt. Spr.



Bidt voor de Ziel

van

URSULA DE VLEESCHAUWER

WEDUWE VAN

PIETER-FRANCIES DENIE

*geboren te Nederbrakel
den 10 October 1810 en aldaar overleden
den 4 October 1897*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Van hare kindsheid af leerde zij God vreezen
en zich van alle zonden onthouden. Tob. 110.

Al wie haar kende, loofde U, o mijn God, en
beminde U in haar, want geheel hare levenswijze
was het uitwerksel van uwe tegenwoordigheid
in haar hart. H. Aug.

De rechtveerdige sterft gerust, want zijne dood
is den uitgang van het tegenwoordige en den in-
gang van een beter leven. Prov. 15.

Gij, mijne duurbaren, die mijne vreugde waart
en mijn geluk, staat vast in den Heer. Weest
niet angstig bezorgd, maar in alle aangelegen-
heden bidt God; doet wat gij van mij gehoord en
geleerd hebt, en de God van vrede zal met u zijn.
Phil. 4. 16.

O Maria! op u heb ik al mijn betrouwen ge-
steld, beveel mijne ziel aan uwen zoon.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukk. A. DeFrene-Van Pevensaeghe