

De vreugd van ons hart is verdwenen!.. Zullen wij den kerk niet drinken, welken de vader ons gegeven heeft? ~~Thron.~~ Thron. XV, Joan. XVIII.



Zalige Gedachtenis

VAN JUFFER

**Maria-Justina Durie,**

Geboren te Bevere-bij-Andenaarde  
den 21 Maart 1839 en aldaar overleden den 24 Mei 1876,  
voorzien van de H.H. Sacramenten onzer  
Moeder de H. Kerk.

O! hoe schoon is het zuiver geslacht, als het met de dood gepaard is! Onsterfelijk is zijn geheugen, het is in eer bij God en de menschen.

Sap. IV.

Harer Ziel was aangenaam aan God; daarom heeft Hij zich gebaat haar te trekken uit het midden der ongerechtigheden.

Sap. IV.

Vaartwel, duurbare vader, broeders en zuster, onze scheiding zal zoo lang niet zijn; wij zullen elkander in den Hemel wederzien.

Mijne vrienden, zoo gij mij oprecht bemint hebt, geeft mij onteekens van uwe liefde met voor mij te bidden.

Minnelijke Harten van Jesus en Maria weest mijne toevlucht (300 dagen aflat.)

**R. I. P.**

Andenaarde, Snelpersdruk van Th. Devos.