

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.  
(100 dag. afl.)

BID VOOR  DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Edmundus-Franciscus De Vos

geboren te Nederbrakel  
den 26 Juli 1865 en aldaar godvruchtig  
in den Heer ontslapen den  
16 December 1888

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zalig de mensch die altijd de uur zijner dood  
voor oogen heeft en zich dagelijks tot sterven be-  
reidt. Indien gij ooit iemand hebt zien sterven,  
denkt dat gij ook denzelfden weg zult ingaan.

Nav. Chr. I. 25.

Vaarwel mijne teergeliefde Moeder; houd op  
van weenen; ik verlaat eene aarde van ellende  
voor het rijk van vrede; en kan ik u op aarde niet  
meer behulpzaam wezen, in den Hemel zal ik de  
milde gunsten den Heere voor u afsmeeken.  
Broeder en Zusters, die mij zoo duurbaar waart,  
vaarwel, maar vertroost u, onze scheiding zal  
slechts korten tijd duren. En gij jongelingen, die  
mij gekend hebt, dat mijne dood u tot lesse strekke,  
overweegt hoe kort het leven is en hoevele slacht-  
offers van mijnen ouderdom dagelijks door den  
dood worden weggerukt. Daarom: Wees bereid  
want gij kent noch dag noch uur.

Jesus, Maria, Jozef dat mijne ziel met u in  
vrede rust.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene, boekdrukker