

Ik heb in den Heer mijn betrouwen gesteld. Ik zal mij verheugen en verblijden in zijne barmhartigheid.

PS. XXX.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

HORTENSE DE VOS

echtgenoot van

Desiderius Braeckman

geboren te Bavegem den 3 April 1877 en aldaar overleden den 25 September 1900, versterkt door de H.H.

Sacramenten der stervenden.

— — — — —
Hare ziel was God aangenaam, daarom heeft Hij haar spoedig weggenomen uit het midden der boosheid.

SAP. IV. 14.

Gelukkig zijn deze die met verdukdigheid lijden, want na dagen van beproeving zullen zij het eeuwig leven genieten... Wat is hier toch het leven! het is een damp die een weinig tijds verschijnt en welhaast verdwijnt.

JOB XIV.

Beminde Moeder, Broeders en Zusters, ik ben nu aan uwe oogen onttrokken, maar niet aan de liefde uwer harten; ik bewaarde zoete herinnering uwer aangekleefdheid en der vertroosting en welke ik in uw midden genoten heb — ik bid u mij nu door uwe gebeden bij den Almogende bij te staan.

Duurbare Echtgenoot, ween niet over mijne dood, verhoog u veelmeer dat ik in het huis van den Hemelschen Vader den loon mijner werken ontvang, en daar op u wacht om met u eens weder vereenigd, voor eeuwig gelukkig te leven.

H. EPHREM.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afluat).

R. I. P.

Oordegem, drukk. A. DE BRAUWER.