

De dood des rechtvaardigen is kostelijk voor Gods
oogen. ps. cxv. 15.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

JUDOKA DE VOS

WEDUWE VAN

Frederiek Van der Linden

ECHTGENOOT VAN

FRANCIES VAN COPPENOLLE

Geboren

te Segelsem den 5 November 1792 en aldaar over-
leden den 10 Februari 1869.

De roem van een deugdzamen mensch is de ge-
tuigenis van een goed geweten. SAVOLG. II. VI.

Zij vreesde God en vluchtte het kwaad. JOB. I. 1.

Al ware het dat de rechtvaardige door de dood
verrast wierde, hij zal de rust genieten. SAP. IV. 7.

De Heer kastijdt dezen dien hij bemint. HEB. XII.
6. — Al, die aan God aangenaam zijn geweest, heb-
ben vele beproevingen te onderstaan gehad, en zijn
altijd getrouw gebleven. JOB. VIII. 25.

Doet al hetgeen gij van mij geleerd, van mij
ontvangen, van mij gehoord en in mij gezien hebt,
en de God van vrede zal met u wezen. PHIL. IV. 9.

Vergeef haar, o Heer, de gebreken door dewelke
zij u heeft kunnen vergrammen.

H. AUG. DEL. IX. XIII.

Goedertiere Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Gent, Ad. Rousseau en Zusters, Hoozstraat 12.