

Zij was eene vrouw die verdient eeuwig in
het geheugen der goeden te leven.

Mach. vii, 20.



Bid voor de Ziel

VAN

SOPHIA DE VREESE,

ECHTGENOOTE VAN

FREDERIK WATTYN,

geboren te Landegem, den 7 Juni 1823,

in den Heer ontslapen te Bevere-bij-Oudenaarde
den 27 Januari 1887.

—
Niets is duurzaam op aarde, en al het geluk
dezer wereld verdwijnt op den oogenblik waarop
men denkt hetzelfde gansch te bezitten.

H. Hieron.

O Heer, geef aan mijnen zoon een volmaakt
hert, opdat hij al uwe geboden onderhoude, uw
heilig woord in zijn hert beware, uwe plechtig-
heden vereere, en al uwe bevelen nakome.

I Parab. xxix, 19.

En gij, mijn echtgenoot, mijn welbeminde,
blijf getrouw aan den dienst des Heeren. Wees
niet kleinmoedig en ontroostbaar; en dat de
God des hemels u overlade met vreugde, na
u zoo bitterlijk beproefd te hebben door mijn
afsterven.

Philip. iv, 1. Tob. vii, 20.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert,
maak mijn hert gelijk aan het uwe.

Zoet hert van Maria wees mijn toevlucht.

R. I. P.

Audenaarde dr. van A. Vandendriessche.