

Mij is niets overgekomen van hetgeen den Heer
behaagd heeft; dat zijn naam gebenedijd zij.
JOB 1, 21.

BID VOOR DE ZIEL
van Jufvrouw

Maria-Augusta De Vuyst,

Echtgenote van Mijnheer

PIUS DE LA CROIX,

*geboren te Burst den 6 Januari 1868 en aldaar god-
vruchtig in den Heer ontslapen den 6 Meert 1896,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

Zij heeft de armen in hunne ellende geholpen en
haar brood met de weduwen en weezen gedeeld;
de naakten heeft zij gekleed en hunne koude lid-
maten verwarmd; van hare kindsheid af was haar
hart met medelijden vervuld. JOB XXXI.

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zonder
genezing! Opdat gij des te beter God zoudet kun-
nen aanschouwen in den hemel. JER. XV, 18.

Bemide echtgenoot, ween als iemand die groe-
telijks in lijden is... wel is waarde onverbiddelijke
dood heeft te vroegtijdig de teedere banden onzer
vriendschap verbroken; maar stel uw betrouwen
op God, en wees niet ontroostbaar; want de Heer
heeft mijne zuchten in blijdschap veranderd.

ECCL. 38. Ps. 19.

Troost u, bemide echtgenoot, ik verlaat een
land vol van ellenden voor een rijk van vreugd...
de dood is beter dan een bitter leyen, en de een-
wige rust beter dan eene bijblijvende ziekelijk-
heid..... ik verwacht u in den hemel.

H. CATH. VAN SENEN. ECCL. XXX. 17.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dagen afaat)
Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afaat).

Aalst, Du Caju-De Vylder.