

Wij moeten ons aan de opperste schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ons ook mogen voorkomen, omdat Hij ons bemint en zijne wijsheid oneindig is.

H. Bas.

BID VOOR † DE ZIEL

VAN MIJNHEER

KAREL DE WAEGENAERE,

RICHTGENOOT VAN VROUW

MATHILDE DE SITTER,

geboren te Dickole, den 12 Januari 1838,
overleden te Nederbrakel den 8 Mei 1894.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

— — — — —
Heer, de dagen van den mensch zijn kort; het getal zijner maanden is in uwe handen; Gij hebt zijn leven palen gesteld die hij niet kan overschrijden.

Job XIV. 5.

Hij misachte niemand, deed niemand nadeel, kende kwaadsprekendheid noch laster en, uit liefde tot God, bewees hij geerne dienst aan iedereen.

H. Bern.

Daarom was hij bemind van God en van de menschen en zijne godachtenis zal in segen blijven.

Eccl. XIV.

Die hunne kinderen wel opvoeden.... zullen zich gedurende hun leven in hen verheugen en er zich niet over bedroeven in hun stervensuur.

Eccl. XXX.

Kinderen, luistert naar uwen vader: dient den Heer in waarheid, en tracht te doen wat Hem aangenaam is.... Eert uwe Moeder.... Betracht wat eerbaar, wat recht, wat heilig is; wat gij van mij gehoord en gezien hebt, doet dat, en de God van vrede zal met u zijn.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. aff.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Freme-Van Porenaege.