

Genadige Heer Jesus geeft hem de eeuwig rust. Dienst
der overledenen.



BID VOOR DE ZIEL
van
HENRI DE WAELE,
wedenaar van
Melania Vanhaborst,

gepensioneerde Brievendrager,

geboren te Wortegem den 28 Februari 1817,
overleden te Bevere-bij-Audenaarde den
19 Februari 1892.

Mijn leven teerde weg in smart, en mijne jaren in
zuchten. JOB XXX, 19.

De dood is beter dan een bitter leven; en de eeuwige
rust beter dan eene voortdurende ziekelijkheid.

ECCL. XXX, 17.

Ik heb den Heer, den Vader van mijnen Heer gebeden,
dat Hij mij niet zou verlaten op den dag der verdrukking.

ECCL. LI, 14.

Ik bid u, broeders, bij onzen Heer Jesus-Christus en
bij de liefde des Heiligen Geestes, dat gij met mij me-
destrijdt in uwe gebeden voor mij tot God.

ROM. XV, 30.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maakt mijn
hert gelijk aan het uwe. [300 dagen afaat.]

Joet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

[300 dagen afaat.]

R. I. P.