



TER DIERBAAR' EN ZALIGER GEDACHTENIS  
VAN

**MARIA-JOSEPHINA-AMELIA DE WILDE**

DOCHTER VAN

*Alfons en vrouw Sidonie Vandermeirsch*

LID DER CONGREGATIE VAN ONZE LIEVE VROUW

*Zij werd geboren te Lokeren op den 8 Septem-  
ber 1871, zijnde de feestdag van Onze lieve  
Vrouw geboortz, en, na eene lange ziekte, be-  
wind en beweend van al die haar kenden,  
ontsliep zij godvruchtig in den Heer te Ne-  
derbrakel op den 30 Juni 1887.*

In der waarheid mag men zeggen dat MARIE een buitengewoon kind was. Alhoewel nog jong van jaren was zij wijs in woorden en werken, en de edelste gevoelens versierden haar hert. Ouders en familie spreken onverpoosd van hare gehoorzaamheid en gediensstigheid; vriendinnen en kennissen melden luidop hare heftalligheid, en die getuigen zijn geweest van haar smertelijk lijden zullen altijd hare engelachtige verduidigheid herinneren. Hare ziel was te zuiver en te schoon voor deze wereld; daarom haastte God zich haar uit het midden der boosheid weg te nemen.

Teerbeminde Ouders, lieve Broeder en Zusters, goede familie en vriendinnen, dank, duizendmaal dank voor al uwe bezorgdheid. Van in den hemel zal ik over u waken, in den hemel zal ik voor u ten beste spreken. Leeft zodanig dat wij hier eens el-  
kander mogen wederzien. Vaartwel.

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Freme.