

Myne lieve kinderen, ik geef u myn laetste ge-
bod : Bemindt elkanderen gelyk ik u bemind heb...
eert uwen vader... op dat gy moogt gelukkig zyn...
op de aerde. JOAN. G. 13 V. 34....



Bidt voor de Ziel
van juffrouw

Dorothea D'asseler,

echtgenoot van mynheer

AUGUSTUS VAN DER BECKEN,

Geboren te Geerardsbergen den 6 april 1825,

en aldaer overleden den 10 november 1856.

Zy heeft zorgvuldiglyk al de belangen van haer
huis bewaekt, en haer brood in ledigheid niet gee-
ten... het hert van haeren man stelde op haer zyn
betrouwen. Psov. 31. V. 11...

Toen ik nog maer in het midden myner dagen ben,
dael ik neder in het graf. Is. 38. V. 10.

Doch de dood is beter dan een pynelyk leven, en
de eeuwige rust beter dan eens blyvende ziekeleyk-
heid. Eccl. 30. 47.

J. M. J. staet my by. [100 dagen afaet.]

R. I. P.

Geerardsbergen P. Byl-Van Achter, boekd.