



BID VOOR DE ZIEL

van *Mijnheer*

AUGUSTUS D'HAESE,

LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN FRANCISCUS-XAVERIUS ALSOOK VAN DEN H. VINCENTIUS A PAULO, geboren te *Opbrakel* den 5 October 1818 en aldaar overleden den 6 December 1875, versterkt door de HH. Sakramenten.

Het was een voorzichtig, rechtvaardig en rechtzinnig man en verwijderde zich van alle kwaad, vertroost u met mijne vrienden omdat ik de aarde, het land aller ellenden verlaten heb, om te gaan naar het verblijf van vrede.

Ik meende mij nog in het midden mijner dagen te zien, en ziet de hand Gods heeft mij geslagen, schrikkelijke pijnen hebben mij omringd! Daar blijft mij niets meer over dan het graf, waarom is mijne kwaal zonder hulp of geneesmiddel geweest, omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.

Hij was bemind van God en van de menschen en zijne gedachtenis is in zegen.

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlugt.

(300 dagen afaat.)

R.

I.

P.

Geerardsbergen, P. Quintin, Brugstraat.