

Gelukkig die in den Heer sterven. Act. Ap. XIV

BID VOOR **+** DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PIETER-FRANCIES D'HAEYER

geboren te Nederbrakel den 14 Augusti 1841

en na een kortstondige en

pijnlijke siekte overleden te Elst den 21 Augusti 1895.

Gelukkig de man die God vreest, ten kwaden dage zal Hij hem verlossen.

Hij was eenvoudig en zachtmoedig, daarom is hij bij God en de menschen bemind geweest, zijne gedachtenis is in zegen.

Heden is de mensch, en morgen is hij verdwenen. Als het morgen is, denk dat gij den avond niet krijgen zult: en als het avond is geworden, wacht u van op den volgenden morgen te rekenen. Daarom wees altijd bereid, en leef zoodanig dat de dood u nooit in ongereedheid vinde.

Vaartwel, mijne bloedverwanten.

En gij die mijne vrienden waart,

Gij die 'k in 't graf ben voorgetreden,

Gedenkt mij immer op deze aard!

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste.
(100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. Defrene-Van Pevenaegs.