

Hy was eenvoudig, regtzinnig, godvreezend en afwykend van het kwaed.

Jus.



## GEDACHTENIS

van den Eerwuerden Heer

### LIVINUS VERDEGEM,

Geboren te Evergem, den 28 September 1800;  
Priester geygd te Gend, den 25 Maert . 1835;  
Onderpastor te Baelgem, in het jaer . 1835;  
Onderpastor te Opbrakel, in het jaer . 1835;  
Pastor te Opbrakel, in het jaer . . . 1843;  
Aldaer overleden, den 22 jany . . . 1853.

Hy was overtuigd dat de goede herder zyne kudde voedt met zyne woorden, zyn voorbeeld en zyne aelmoezen. — Zyn hert brandde van iever voor zyne schapen. — Hy ging by allen... en gaf hun vermaningen van zaligheid. — Noch onkosten, noch tegenstrydigheden, noch vermoeijenissen verflaunden het vuur zyne liefde voor hun, tot dat hy afgemat opgeklommen is tot den berg des Heeren, zuiver van hert en vol van verdiensten.

H. BERN. — PAUL. — TOB. — H. RAYN.

Gedenkt uwer leidsmannen die u het woord Gods verkondigd hebben, en den uitgang van hun leven aenschouwende, volgt hun geloof na.

Ad. HERR.

Goede Heer Jesus geef hem de eeuwige rust.

**R. I. P.**

Geerardsbergen, P. Byl-Van Achter.