

O dood, hoe rechtvaardig is uwe weegschaal!
hoe heilzaam uwe raadgevingen. EccI. 41, 3.



BID VOOR DE ZIEL

van Dame

MELANIA VIRGINIA D'HONT,

weduwij in eerste huwelijk van Mijnheer

Charles Cosyns,

en in tweede huwelijk van Mijnheer

Hendrik Hoebeke,

geboren te Nederbrakel den 17 Februari 1810

en overleden in het Klooster te Velsicque

den 21 December 1885.

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De mensch die heden leeft verschijnt morgen niet
meer... Hoe gelukkig en voorzichtig is hij die tracht
te leven in de gesteltenis in welke hij begeert zich
te bevinden in het uur des doods... Zalig de diena-
ren welke de Heer, bij zijne komst wakende zal
vinden.

Zij heeft God gevreesd en zijne geboden onder-
houden, en dit is geheel de mensch. PROV.

Die Maria dienen en beminnen in hun leven, zul-
len niet yreezen in het uur des doods. H. BONAV.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde,

300 dagen aflaat.

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

300dagen aflaat.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaren en 7 maal 40 dag. afl.

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman.