

15375
260
47375
3
2
607/12
6 1/2
260
Zalig zijn zij die in den Heer sterven. AROC.



2110
BID VOOR DE ZIEL
van

PETRUS D'HOOGHE

geboren te Ursel den 20 Juli 1829, overleden te
Knesselare den 26 Augustus 1897.

Versterkt door de heilige Sakramenten.

Hij was ongeveinsd, rechtzinnig van hert, god-
vreezend en afwijkend van het kwaad. Job.

Wees gedachtig, o Heer! hoe ik voor U wandelde
in de waarheid, en met een oprecht hert doende
dat goed is in uwe oogen. Ps. XXXVIII, 3.

Dit is mijn troost dat God mij in het opleggen der
kwellingen niet gespaard heeft; en dat ik zijnen
aanbiddelijken wil niet heb tegengesproken.

Jon. VI, 19.

O Maria hoe gelukkig zijn dezen die U beminnen;
in de uur des doods zullen zij niet vreezen.

St. BONAV.

Ik smeek u door Jesus-Christus, onzen Heer, en
door de liefde van den H. Geest, mij indachtig te
zijn in uwe gebeden. Ad Rom. XV, 30.

Mijn Jesus, barmhertigheid.

(100 dagen afaat.)

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

(300 dagen afaat.)

R. I. P.

Knesselare, druk. J. Arnaut-Gyselbrecht.