

Vergeet uwen vriend niet en laat hem niet uit uwe
gedachten gaan.

EccL. XXXVII, 6.



Bid voor de Ziel

van

BENOIT DU RIE,

geboren te Bevere-bij-Audenaarde
en overleden te Gavere, den 7 November 1891,
in den ouderdom van 64 jaren.

De familie was geenszins te troosten, maar ging dage-
lijks naar buiten en zag naar alle kanten, en doorwan-
delde alle wegen, langs welke zij hopen mogt dat hij
weder kon keeren, om hem, ware 't mogelijk, van verre
te zien komen.

Tob. X. 7.

Weet echter dit, dat indien de vader des huisgezins
wist in welke uur de dief zoude komen, hij zoude
zekerlijk hebben gewaakt. Zijt derhalve gij ook bereid ;
want de Zoon des menschen zal komen in de nur welke
gij niet weet.

MATTH. XXIV. 43. 44.

De benauwdheden mijns herten zijn talrijk geworden;
Heer, trek mij uit mijnen nood. Zie op mijne vernede-
ring en mijn lijden, en vergeef mij mijne misslagen.

Ps. XXIV. 17. 18.

Mijne bemide nichte, ik zeg u vaarwel, ik moet de
eewigheid binnegaan; hard valt het mij u te moeten
verlaten, die ik zoo vurig en rechtzinnig bemind heb.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak
mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 da-
gen afaat.)

R. J. P.