

De zuiverheid des herten en de bloem van het maagdom brengen de onschuld des levens voort.



Bidt voor de Ziel

VAN

MARIE EULALIE DU RIE,

geboren te Bevere-bij-Audenaarde,
den 6 November 1832 en aldaar overleden den
26 Maart 1882.

Lid der Congregatie van Maria.

Nu aanschouw ik wat ik zoo vurig heb verlangd ; nu bezit ik wat ik hoopte te verkrijgen; nu ben ik vereenigd in den Hemel met Hem, dien ik van ganscher herte op aarde beminde.

H. AGNES.

Gij hebt mij bemind o mijne broeders en zusters ; gij waart zoo goed voor mij en gij hebt mij met de toederste zorgen bijgestaan. Indien ik u verloren heb, zoo heb ik hier gevonden eene andere familie ; ik ben in het gezelschap van de Moeder des Zaligmakers en der gelukzaligen. Gij beklagt mij omdat ik niet meer in 't midden ben van u ; doch, gij zijt het eerder die te beklagen zijt, omdat gij nog als gevangenen wederhouden wordt in deze wereld.

H. HIER.

Wij hebben altijd opgemerkt, dat zij, die onzen Heer Jesus Christus het dierbaarste geweest zijn, veel meer arbeid en kwellingen hebben doorgestaan dan anderen. Ziet slechts wat de Allerzaligste Maagd en de groote Apostelen geleden hebben.

H. TIER.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe.

Zoet hert van Maria wees mijne behoudenis.

R. I. P.

Audenaarde, stoomdruk Bevernaege-Van Eechaute.