

De heilige Maagd Maria, als teedere Moeder, beschermt  
op eene gansch bijzondere wijze de Congreganisten, hare  
kinderen, binst hun leven en in de uur der dood. H. LUG.



## BIDT VOOR DE ZIEL

van Jafvrouw

# NATHALIE DU RIE,

geboren te Berere den 10 October 1822  
en aldaar overleden den 31 Maart 1879,  
lid der Congregatie van Maria.



Denken dat onze welbeminte zuster gestorven is,  
schijnt ons een droom te zijn. H. FR. DE SALES.

De zielen der rechtveerdigen zijn in Gods handen, en  
de dood is geene straf voor hun. SAP. III.

Gelukkig deze die naar de raadgevingen der godde-  
loozen niet luistert, die op de wegen der zondaars zich  
niet ophoudt, en op het gestoelte des bederfs niet neder-  
derzit; maar die al zijne genegenheid stelt in de wet  
des Hoeren, en deze dag en nacht overdenkt. Ps. IV.

Hoe schoon en stralend van glorie is het geslacht der  
kuische zielen! Men zal er altijd de herinnering van  
bewaren, want het wordt bemind van God en van de  
mensen. SAP. IV.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

Jesus, zachtmoedig en oetmoedig van hert, maak mijn  
hert gelijk aan het uwe. (300 dagen aflaat.)

