

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dagen afaat.)

†
ZALIGE GEDACHTENIS
van den heer

LEONARD EECKHOUT,

echtigenoot van Mevrouw

MELANIE WATTEZ,

oud-onderwijzer,

verveerd met het Burgerkruis van eerste klas,

geboren te Segelsem den 13 April 1821

en overleden te Schoorisse den 16 Januari 1892,
voorzien van de III. Sacramenten der Stervenden.

De edele en heilige zending der onderwijzers bestaat hierin : hunne leerlingen door eenvoudige doch tevens krachtige middelen tot het geluk, de waarheid, welke het licht Gods is, in de deugd op te brengen.

BISS. DUPANLOUP.

De kinderen tot goede zeden vormen, hun de vrees des Heeren inboezemen, hun het eerste brood der geleerdheid breken is een edeler en wonderbaarder werk, dan het stichten der praalgebouwen en het voortbrengen van kunstgewrochten.

H. CHRYSOS.

Neen..... Zij sterven niet onvoorziens, die altijd gedacht hebben dat zij sterven zullen.

H. ANSELM.

O dood ! met welke macht rukt gij den blinddoek van onze oogen weg ! Hoe klaar toont gij ons de nietigheid der eer en goederen dezer wereld !

H. HIERN.

Herinnert u Gods oordeel over mij, want het uwe zal ook komen ; gisteren ik, gij vandaag.

EocL. 38.

Heb medelijden met mij, o God ! volgens uwe groote barmhartigheid.

Ps. 50, 14.

Mijne lieve echtgenoot, duurbare kinderen, bloedverwanten en vrienden, weest mij in uwe gebeden gelachtig.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht. (300 d. aff.)
Jesus, Maria en Joseph, dat zijne ziel met U in vrede ruste ! (100 dagen afaat).

Audenaarde, stoomdruk Bevernaege, gebroeders.