

Ik heb rond mij gezien en geene hulpmiddelen gevonden.... alles is geschied gelijk het den Heer be- haagde; zijn naam zij gebenedijd.!

Job.

BID VOOR + DE ZIEL

VAN MEVROUW

CATHARINA FAINGNAERT

WEDUWE VAN WIJLEN

LOUIS DE SCHRYVER

geboren te Nederbrakel

den 8 Januari 1835 en aldaar overleden

den 22 October 1895.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

God had haar een rechtschapen hart gegeven; de goedheid was hare taal.... de vrees des Heeren haren schat.

S. Script.

De pijnen der ziekte zijn een kruis, en het kruis is de ingang des Hemels.... Wat is het zout te sterren als men dat kruis met onderwerping gedragen heeft.!

Berbiedw. Vianney.

De ouders zullen zalig werden met hunne kinderen wel op te brengen, en zo te behouden in het geloof, in de liefde, en een geregeld leven.

Tim.

Vaartwel toergeliefde kinderen die mij zoo teeder- lijk bemind hebt. Vaartwel en weest bedankt voor uwe liefde en uwe verkleefdheid. — Bedroeft u niet gelijk dezen die geene hoop hebben. — Betoont mij voortdurend uwe liefde met voor mij te bidden.

Zoet Hert van Marin, wees mijne zaligheid.

(300 dag aft).

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. Defreze-Van Pevenaego.