

O, Heilig kruis onder uwe schaduw rust en
hoop ik, Navolg.



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

FRANCISCUS - XAVERIUS FAINGNAERT

echtgenoot van vrouw

SOPHIE VAN DEN BOSSCHE

geboren te NEDERBRAKEL den 12
April 1840, en aldaar overleden den 11
Mei 1899.

Wanneer de rechtveerdige dooreene haastige
dood wordt weggerukt, zal hij zich in vrede
vinden. Sa. iv. 7.

Gelijkeen wind hebt Gij, o God alles wat mij
duurbaar was weggenomen en als eene wolk is
mijn welstand weggevoegen. Job. Xxx: 15. 16. 17.

Hebt medelijden met mij ten minsten mijne
vrouw, kinderen en vrienden. Job. xx 21.

GEBED

Barmhartige God, Gij die slechts de zaligheid
der menschen verlangt, Wij smeeken U uit gan-
scher hart, dat Gij uwen dienaar Franciscus, door
de voorspraak van de Heilige Maagd en van alle
Heiligen, de eeuwige rust zoudt verleenen. Amen.

Gebeden der H mis

Akten van Geloof Hoop en Liefde 7 jaren 97

R. I. P.

O, V.Nieuwenhove-V. D, Driessche Nederbrakel.