

Zij was eene moeder zeer te bewonderen, weerdig om in het geheugen te blijven van iedereen.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN JEFVROUW

MARIA-SIDONIA FAINGNAERT

ECHTGENOTE VAN 

THÉODULE VAN  RIGEL

geboren te Delftinge den 8 Mei 1854
en overleden te Oubraken den 9 Mei 1883

Voorzien van de HH. Sakramenten der Sterfenden

— — — — —
O lieve man, weent toch niet meer ;
Ik heb nu heil en rust gevonden ;
Ik zweef omhoog thans bij den Heer,
En mag zijn lofzang reeds verkonden.
Wel droeyig was op aard mijn lot,
Ik heb niet lang, maar veel geleden ;
Gezegend zij de wil van God,
In 's hemels woon ben ik getreden.
En hier in dit gezegend oord
Zal ik voor u'gods bijstand vragen ;
O lieve man, aanhoor mijn woord.
Wil voor ons kinders zorgje dragen ;
Leid hen toch langs het pad der deugd ;
Leer hen het goed en 't kwad vernijden ;
Dan smaakt gij vaderlijke vreugd,
Dan voelt gij troost in al uw lijden.
O kinders lief, vergeet mij niet,
Ik minde u allen toch zoo teder
En hopen hier in 't blij verschiet
Ziet gij eens u'w moeder weder.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht-
(500 dagen afaat).

R. I. P.

Nederbrakel. -- drukt. van A. De Fiere