

**D. O. M.**

Het is een heilig en zalig gepeins voor de overledenen te bidden, opdat zy van hunne zonden ontslagen worden.

MACH. XII, v. 46.



**BIDT VOOR DE ZIELRUST.**

van

**MARIA-THERESIA FAINGNAERT,**  
dochter van  
**JAN-BAPTIST,** en van **BERNARDINA LIETS,**  
weduwe van

**JACOBUS SCHIETECAT ;**

Geboren te St.-Martens-Lierde  
en aldaer overleden den 5 November  
1862 .

in den ouderdom van 78 jaren.

Vergeest my niet (Js. 44) gy ten minsten die  
myne vrienden waert. Jon 19.

Heer ! verwerp my niet in myne oude jaren ;  
als myne kracht zal te niet zyn en verlaet my  
niet. Ps. 70, v. 9.

Duizend jaren zyn voor U , myn God, als de  
dag van gisteren. Ps. 89, v. 4.

Heer, ontvang in uwe barmhertigheid de ziel  
uwer dienares, **MARIA-THERESIA**, opdat zy dood  
voor de wereld, in u leve, en van uwe goedheid  
vergeving bekome van de schulden, waeren  
hare menschelyke krankheid zich mag pligtig  
gemaakt hebben.

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met U  
in vrede ruste. (100 dagen afaet).

**R. I. P.**

Geerardsbergen. -- Drukkery van Oct. Stocquart.