

De rechtveerdige sterft gerust ; zijne dood is slechts de overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.

H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

I V O F A S S E A U ,

geboren te Cruyshautem den 7 April 1822, en aldaar godvruchtig overleden, den 24 October 1896.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Laat ons gedurig onze bestemming bedenken ! God, die Hemel en aarde heeft geschapen, heeft ons niet gemaakt voor de aarde en voor de aardsche goederen, maar voor den Hemel en voor zich' zelve. De Hemel en God ! dusdanig moet ons lot zijn, indien wij het begeeren.

H. Bern.

Zijne overgeving aan den wil des Heeren en zijne godsvrucht ondersteunde zijne standvastigheid in het midden van zijn lijden; bij zoo verre dat hij in het lijden genoegten scheen te vinden, en uit zijne smarten zelf nieuwe krachten putte.

H. Tb.

Om God uit gansch zijn hart te beminnen, moet men daartoe eene groote begeerte hebben. Die heilige verlangens zijn als vleugelen die ons in 't Hert van Jesus binnen brengen.

H. Alph.

Zalig zij die zich onder de bescherming van Maria stellen, want zij zullen niets te vreezen hebben in de uur hunner dood.

H. Petr. Dam.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen aflaat.

R.

I.

P.

Cruyshautem. Snelpersdr. Adrien Pauwels-DeVlaminck