

Geloofd zij Jesus-Christus Amen!

Deze weerde priester, van deugdzame ouders geboren, leerde van jongs af God vreezen (Tob. X.), en beminde de wijsheid als eenen onuitputbaren schat (Sap. VIII).

In het seminarie getreden, wijdde hij zich heel en gansch den dienst des Heeren toe, ontving de priesterlijke wijding den 19 September 1866, en wierd, om zijne uitstekende bekwaamheid, naar de katholieke Hoogeschool van Leuven gezonden, alwaar hij, na vier jaren studie, op schitterende wijze, den graad van Licentiaat in Godgeleerdheid bekwam.

Alhoewel op 't punt van het Doctorsexzaam af te leggen, stelde zich de gehoorzame priester, den 31 Aug. 1871, ter beschikking van zijnen bisschop om in 't Provinciaal Seminarie van Troy, de lessen van Godgeleerdheid en Kerkrecht te geven.

Gedurende 25 jaren onderwees hij, met den grootsten iever en den troostelijksten uitslag, de jonge levieten, die hem met liefde en dankbaarheid beloonden: de 200 priesters, bijna allen zijne oud-leerlingen, die zijne begraving bijwoonden, bewijzen hoe zij hem aangekleefd waren: ook mag men in alle waarheid van hem zeggen: Hij was van God en menschen bemind, en zijn geheugen zal in zegening blijven. (Eccl. XIV. 1). Met den zelfden iever verkondigde hij overal het woord Gods en ontving den boetveerdigen Zondaar met de liefde en blijdschap van den Vader des verloren Zoons.

De dood verraste hem niet en de Heer vond hem wakende (Luc. VII). Vol verdiensten en na eene langdurige ziekte met de grootste verduldigheid verdragen, ontsliep hij zacht in den Heer, getroost door de H.H. Sakramenten.

Beminde bloedverwanten en vrienden, indien gij mij waarlijk bemind hebt, vergeet mij niet in uwe gebeden; en zij bijzonderlijk, mijne twee Broeders, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.

(300 dagen aflaat).

R. I. P.