

Zalig zijn de dienaren welke de Heer wanneer Hij
komt, wakende zal vinden. Lnc. XII

BID VOOR  DE ZIEL

VAN VROUW

HENRICA GABRIEL

WEDUWE VAN MIJNHEER

FRANÇOIS SURDIACOURT

geboren te Welden
den 6 September 1824 en overleden te
Nederbrakel den 2 October 1890.

Zij heeft haar huis met wijsheid be-
stierd en gezien dat er niets beter is
dan weldoen in zijn leven. Prov.

Haar oprecht en toegevend gemoed,
de goedheid van inborst strekten waar-
lijk tot voorbeeld : daarom was zij
geacht en bemind van enieder, en
wordt haar afsterven betreurd.

Eecl. VI.

Vaarwel mijne dierbare Kinderen, het bevel is
gegeven, aanstonds moet ik vertrekken naar de woon-
plaats mijner eeuwigheid, ik ga..... Vaarwel ! ach hoe hard
is het voor degenen die ik zoo innig bemind heb te
verlaten, O mijn God, genade om hun zuchten en tranen,
genade voor al die herten door mijn scheiden voor
altijd gebroken !...

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust
7 jar. en m. 40 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frons-Van Perenaage Boekdr.