

O mijn Jesus barmhertigheid.

Mijne Kinderen, als God mijne ziel zal genomen hebben.... zult gijl. uwe moeder eeren alle de dagen uws levens. Tor. 4. 5



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

PETRUS GABRIELS,

ECHTGENOTE VAN

Anna Cornelia VAN MOL,

geboren te Stabroek,

*den 1 October 1817, en overleden te Beirendrecht
den 11 Juli 1875, na godvruchtiglijk
ontvangen te hebben de III. Sacramenten der
stervenden.*

Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar geweest, omdat gij, o Heer gehandeld hebt volgens uwen wil.... Ján. XV. 18.

Vrouw, Kinderen, gij mijne Broeders en zusters, gij die mijne vrienden zijt! Jos. C. 49.

Bidt voor mij. Esth. 4.

GEBED.

O barmhertigen Jesus, aan U offeren wij voor hem onze gebeden op door de handen van de onbevleete Maagd Maria uwe en onze goede Moeder.... O teerhertigen Zaligmaker geef hem de eeuwige rust en laat het eeuwig licht voor hem verschijnen.

500 dag. ad. toev. aan de zielen des v. g.

J. BEERTS, Wolstraat.

O Jesus! wees niet mijn Rechter, maar mijn Zaligmaker.

Zoek de herten van Jesus en Maria zijt mijnen toevlucht.