

Indien gy my bemind hebt, toont het door uwe gebeden opdat ik er de uitwerksels van moge genieten.



RECHT

VOOR DE ZIELRUST

van

**JOSEPH GALLAND,**

echtgenoot van

**COLETA MIENKE,**

Geboren te Everbeke den 5 mei 1779,  
en aldaer overleden den 24 mei 1865,  
versterkt door de III. Sakramenten  
der stervenden.

Hy was van ieder geacht omdat hy God vreesde,  
en niemand zegde iets nadeeligs van hem.

Judith VIII, 8.

Die den Heer vreest zal welvaren in zyn uiterste  
en op den dag van zyn overlyden gezegend worden.

Eecl. I, 15.

Daerom geniet hy nu in den Hemel het opperste  
goed, eene glorie die alles te boven gaet en eene  
overvloedige blydschap.

Vaerwel, myne echtgenoote en kinderen! ik zeg  
u allen vaerwel! ik laet u in de vreesse Gods, blyf  
er altyd in volherden. Gelukkig die zullen volherden  
in het goede dat zy beoogen hebben.

H. Fr. van Ass.

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met U in  
vrede ruste.  
(100 dagen aflaat).

**R. I. P.**

Gezondschonen. -- Drukkery van Oct. Stocquart.