

†
Bid voor de Ziel

VAN DEN EERWEERDEN HEER

AUGUST GALLE,

geboren te Erwetegem den 15 Januari 1819,
Priester gewijd en Coadjutor benoemd te Uithergen
1846,

Ooëderpastor te Geeraardsbergen 1848,

Pastor te Syngem 1865,

Pastor van O. L. Vrouw te Pamele-Oudenaarde

2 Mei 1876,

gaf zijn ontslag den 1 Juli 1897

en ontsliep in den Heer te Bevere-bij-Oudenaarde
den 28 December 1897,

versterkt door al de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was voorzeker een Priester volgens het hert en den wil des Heeren : zachtmoedig, ootmoedig en gedienstig voor iedereen. Zijn iever kende geene palen. In alles trachtte hij, gelijk de H. Paulus ons leert, allen zooveel mogelijk te believen, niet zijn eigen nut zoekende, maar de eer van God en de zaligheid der zielen.

Hoe lief, o Heer, waren hem Uwe tabernakelen ! Zijn hert verlangde in Uw huis te verblijven en bezweek door de vurigheid van dit verlangen.

De prachtige kerk van Pamele, die hij herstelde, zal hier op aarde zijnen naam doen leven en als een welsprekend gedenkteeken blijven van zijnen iever voor Gods eeredienst en woonst.

Parochianen van Pamele, vergeet uwen goeden Herder niet, die u één en twintig jaar lang Gods woord verkondigd heeft, u geleid, geholpen en getroost heeft, die dag en nacht met u bekommerd was en zijn leven van krachten uitputte uit liefde voor u allen.

Hij heeft in 't midden van u den goeden strijd gestreden ; weest zijne voorbeelden, zijn heilig leven en zalig afsterven indachtig ; volgt hem na in zijn diep en levendig geloof.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen aflat.

Oudenaarde, dr. A. Vandendriessche