

Hooge jaren in de gerechtigheid overgebracht,
zija eene overtreffelijke kroon. Prov. VII.

BIDT VOOR  DE ZIELRUST

VAN ZALIGER

SOPHIA GAUWBLOMME

WEDUWE VAN MIJNHEER

CHARLES BURY

gehoren te Ste-Maria-Lierde den 1 Juli 1802 en
aldaar overleden den 21 Februari 1885

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

Met veel geduld heeft zij het einde van haar leven
afgewacht tot den tijd, dien God gesteld had om
haar de eeuwige rust te geven.

Mijne krachten zijn uitgeput; mijne dagen zijn
vervlogen; er blijft mij niets over dan het graf.....
Wat heb ik op de aarde verlangd buiten U, o Heer?
O God van mijn hert, Gij zijt mijn deel voor alle
eewigheid. Job. XVII.

Zij was vol betrouwen op Maria, en de moeder
van barmhertigheid is de weg en de deur des Hemels
voor allen die haar vereeren. H. Bern.

Mijne kinderen, hetgeen gij geleerd, ontvangen,
gehoord en van mij gezien hebt, doot dat en de God
van vrede zal met u zijn. Phil. IV.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hert en mijne
ziel.

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in de uur
mijner dood.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede
ruste. (300 dag. aft).

R. I. P.

Nederbrakel. — druk van A. De Preue.