

Zij heeft in de vrees des Heeren geleefd, en zij is in  
vrede gestorven.

Tob. XIV, 4.



Bid voor de Ziel

van

**MARIA-ELISABETHA GEERTS,**

weduwe van

Philippus-Jacobus De Boe,

geboren te St. Lievens-Essche, den 9 Juni 1822,  
en godvruchtig overleden  
te Audenaarde, den 31 October 1888.

Die God vreest zal gelukkig zijn op den dag der dood,  
want de vrees des Heeren is eene kroon van wijsheid,  
zij vervult ons met vrede en vruchten van zaligheid.

Zij was eene werkzame, zorgvuldige en godsdienstige  
moeder. Zij vreesde God, week af van alle kwaad, en  
wandelde getrouw in de geboden des Heeren. Daarom  
is zij lofwaardig en blijft hare gedachtenis in zegen.

SPREUK XXXI. — JOB I.

Wij hebben haar bemind, verlaten wij haar niet voor  
dat wij haar door onze gebeden in het huis des Heeren  
binnen geleid hebben.

H. AMBR.

Kinderen, vaartwel, volgt mijne lessen en de zegen  
van den Heer zal over u blijven. Weest mij indachtig in  
uwe gebeden.

H. LIG.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dagen afaat.)

R. J. L.

Audenaarde, stoomdruk Beversnaegs, gebroeders.