

Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij
behooren den Heere toe... dat zijn H. Naam zij ge-
benedijd. Ad Rom. XIV. Job I.



Bidt voor de Ziel

VAN JUYTROEW

MARIA · ELODIA · GEERLANDT,

Geboren en overleden te Crujshantem, in den
ouderdom van 20 jaren en eenige dagen.

Mijn leven is als de draad eens wevers afgesne-
den, terwijl ik maar begonnen had te leven... maar
een lang leven maakt ons altijd niet beter, het ver-
meerderd dikwils onze schuld.

Is. XXXVIII. Thom. a Kemp. I B.

Zij verdroeg hare pijnen met eene voorbeeldelijke
verdulghed, overtuigd, dat God kastijdt die hij
lief heeft. II Mach. VI. Ad Heb. XII.

Die Maria in zijn leven bemind heeft, moet niet
vreezen te verschijnen voor haren welbeminden
Zoon. II. Pet. Dam.

JESUS, MARIA, JOSEPH, ik geef U mijn hert,
mijnen geest en mijn leven. (100 dagen afaat.)

R. I. P.

Crujshantem, drukkerij van A.-F. Bogaerts-Casteel.