

+

Ziet wij houden hen voor gelukkig die hier veel
geleden hebben, want de Heer is barmhartig en
medelijdend.

Troost u met mij gij allen die mij zoo lief zijt, ik
verlaat een dal van tranen voor het rijk der hemelen.

Bid voor de Ziel van zaliger
CAROLUS LUDOVICUS GEVAERT

WEDUWENAAR VAN

CATHARINA CREEMERS

*geboren te Beteren, bij Audenaarde, den 12
April 1811, en aldaar overleden op 11 Juli 1833.*

BEDIEND VAN DE HH. SACRAMENTEN.

De wereld was voor mij een doortocht van ellenden
Gij weet het allemaal voorzeker die mij kende.
Ik heb hier uitgestaan veel pijnen en verdriet
Daarom mijn kinders lief vergeet mijn lijden niet.
Ik verlaat een tranendal vervuld met ongelukken
Waaronder het menschedom gestadig komt te bukken,
Helaas mijn vrienden al die ik zijn voorgegaan
Neemat aan mijn dood en lijden een exempel aan,
Schoon ik hier heb alles met veel geduld geleden,
En u dan ook verlaat ben ik geheel tevreden.
Ik zeg u dan kinders en vrienden op aarde vaartwel
Tot dat gij mij volgen zult in 't Hemelsch Jerusalem.
O neen hij leeft niet meer die wij zoo teer beminden.
In wien wij alle hoop en allen troost konden vinden
Helaas de wreede dood snèe hem het leven af,
Geen bede of geweën hielden hem uit het graf.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad. afluat.)

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heit. (300 d. afl.)