

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hert en mijn leven.



*Bid voor de ziel*

VAN MIJNHEER

**Hector-Marie-Jozef Gevaert,**

zoon van Octaaf

en van Sidonie Van Cauwenberghe,

geboren te Bevere-bij-Oudenaarde

den 5 April 1877,

en godvruchtig aldaar overleden

den 25 October 1895,

versterkt door de HH. Sakramenten  
der stervenden.

lid van het genootschap van den  
H. Vincentius a Paulo.

Zijne ziel was God aangenaam, daarom heeft Hij zich gehaast naar uit het midden der hoosheid weg te trekken. SAP. 4-14.

Indien het sterven vreeselijk is, het is misschien gevaarlijk langer te leven. Gelukkig die de uur zijner dood gestadig voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt om te sterven. Wees dan immer bereidt, en leef zoo, dat de dood u nooit in ongerustheid vinde. NAV. I, 23.

Lieve OUDERS, weent niet, uw zoon is niet dood, maar hij slaapt.... eens zult gij hem wederzien en alsdan zal uw hert zich verheugen. LUC. 5-11. — JOAN. 16.

De Heer heeft hem gegeven, de Heer heeft hem ontnomen: Zijn Naam zij gezegend. JOB I.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afaat.

R. I. P.