

Zacht zal de dood van dezen zijn, die binst hun
leven het H. Hert van Jesus geëerd hebben.



G. Marg. Mar.

ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DEN EERWEERDEN HEER

DONATUS GHYSELS

geboren te Kerkzele, den 21 April 1816

Priester gewijd te Gent,

*en opvolgentlijk Onderpastoor te Meldevel, te
Maeter, te Assenede en te Naive*

Pastoor van Impt in Januari 1863

Pastoor van Opbrakel den 24 November 1873

aldaar godvruchtig overleden den 6 November 1882

voorzien van de HH. Sakramenten der sterfenden.

Hij was rechtschapen en rondhorstig van karakter, godvruchtig en vol lever voor het welzijn zijner schapen. Zonder onderscheid van personen, wist hij den plichtige te vermanen, den twijfelachtige goeden raad te geven en den bedrakte voor te staan. Hij bemindde den luister van Gods huus en dit was het groot voorwerp zijner zorgen. Welken dan, goede en getrouwe dienaar, tred in de glorie des Hemels, en ontvang den loon van uwen arbeid in den wijngaard des Heeren.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dag. añ).

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag añ).

Mijn Jesus barmhertigheid.

(100 dag. añ).

R.

I.

P.

Nederbrakel. — drukk. A. De Vrens, Neerstraat