

Ik hoorde eene stem uit den Hemel, die mij zegde; Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.
ApoC. XIV. 13.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Jan-Baptiste Goditiaboïs

ECHTGENOOT VAN

CECILIA DE SCHOUWER

geboren te Paricke den 10 December 1824 en aldaar
overleden den 1 April 1900

VERSTERKT DOOR DE H. H. SAKRAMENTEN DER
STERVENDEN

Getukkig degene die met onderwerping het lijden verdraagt; want, na beproeving geleden te hebben, zal hij de kroon des levens bekomen, welke God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen. Job. 1. 12.

De Heer heeft hem ons gegeven; de Heer heeft hem ons ontnomen en nu wat zullen wij zeggen? Heer uw wil geschiede.

Job. 1. 21.

Troost u met mij, gij allen die mij duurbaar waart; ik verlaat deze aarde, waar men zoo vele ellenden ontmoet, om het rijk van vrede te gaan bezitten. Onze scheiding zal niet langdurig zijn.

H. Cath, van Senen, H. Lud.

Die zich stelt onder de bescherming van Maria nadert zonder vrees tot zijnen Rechter. H. Bou.

Zoet hert van Jesus wees mijne liefde.

(100 dag. afl).

R. I. P.

O. Van Nieuwehove V. D. Driessche Nederbrakel.