

Mijn leven is weggenomen; ik be- als de  
herders, die reeds wordt opgerold om we-  
te worden. Mijn leven is afgesneden als d  
door 'en wever. ISA. XXXVI



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

**PETRUS GORDYN**

*geboren te Temsche den 27 Maart 1817,  
en aldaar na eene korte ziekte godvruchtig over-  
leden den 24 Juli 1888.*

voorzien van al de rechten onzer Moeder  
de H. Kerk.

---

Hij misachtte niemand, deed niemand nadeel; hij  
heeft noch kwaadsprekendheid, noch laster gekend;  
en uit liefde tot God, bewees hij geerne dienst aan  
elkeen.

H. BERN.

In vrede zal ik slapen, en eene volkomene rust  
genieten, want gij, o Heer, hebt mij op eene buiten-  
gewone wijze in de hoop bevestigd. Ps. IX, 9, 10.

Ik smeeek om de gebeden van allen die mij be-  
mind en gekend hebben.

H. EPHRAÏM.

*Bemide zusters, onze scheiding zal niet lang zijn;  
wij zullen elkander wederzien in den hemel.*

H. AL. v. GOR.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
(aft van 71. en 72. ad)