

Heer, dat uw wil geschiede.

MATH. VI, 10.



**BIDT VOOR DE ZIEL**

van den heer

**JOANNES GOEMINNE,**

weduwnaar van vrouw

**Rosalie Goeminne,**

**Burgemeester van Bevere gedurende 31 jaren,**

aldaar geboren den 28 Mei 1814

en er overleden den 4 Januari 1879.



Hij nam gewillig aan al 't gene hem overkwam en was lijdzaam in zijne kwellingen. Eccl. II, 4.

Spiegel der echtgenoten, teedere en wijze vader, rechtzinnige en trouwe vriend, gerechtige en ieverachtige beambte, vader der armen, werd hij bemind van God en de menschen en zijne gedachtenis zal in zegen wezen. H. CHRYS. Eccl. XLV, 1.

Vaartwel, mijne kinderen, ik laat u in de vrees des Heeren, blijft er altijd in volherden. Oefent wat gij van mij gehoord en gezien hebt; legt u toe op hetgeen den Heer aangenaam is en de God van vrede zal met u zijn.

H. FRANC. VAN ASS. Tob. XIV, 10. Ad Phil. IV, 9.

Gij, mijne naastbestaanden, weest hun een vader; en gij, mijne vrienden, ondersteunt hen, want de Heer is mijn deel geworden voor alle eeuwigheid.

EX. 2. Ad Cor. VI, 18. Ps. LXXII, 26.

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijne laatste uur. (100 dagen afaant.)

R. J. P.