

Gelukkig zij die leeft en sterft onder Maria's bescherming. H. LIG.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Nathalie Marie Goethals

lid der Congregatie van O. L. Vrouw,
geboren te Bevere, den 27 Juli 1861, en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen
den 18 Februari 1898, na ontvangen te hebben
al de Rechten van Onse Moeder de H. Kerk.

De wereld en hare ijdelheden heb ik met de voeten
getreden uit liefde tot mijnen Heer en Zaligmaker
Jesus-Christus, Dien ik aanschouwd, Dien ik bemind,
in Wien ik geloofd heb, en aan Wien ik voor altijd mijn
hart heb toegewijd. H. AGNES.

Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde verwisseld,
opdat mijne ziel u zinge. Heer, God, in eeuwigheid zal
ik u loven. Ps. XXIX. 12. 13.

Kinderen, komt, ik zal u de vrees des Heeren leeren.
Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen,
die de opvoeding der kinderen bezorgd hebben... Die
gedaan en geleerd zal hebben, zal groot genoemd worden
in het rijk der hemelen. H. HIER. MATTH. V. 19.

Ik vraag geene tranen, maar gebeden en offeranden.

H. AMBROS.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak
mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afl.)
Zoet hert van Maria, wees mijn heil. (300 dagen afl.)

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpot.