

Gelijk het den Heer behaagt heeft, zoo is het geschied,
de naam des Heeren zij gezegend,

JOB. I, 21



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ALOYSIUS GOOSSENAERTS

WEDUWENAAR VAN

Elisabeth De Kooning.

*godvruchtig overleden te Antwerpen op
11 Meert 1885. in den ouderdom
van 43 jaren 4 maanden en 18 dagen,*

Na bedierd te zijn van de H.H. Sacramenten,
begraven te Achterbroeck (Calmplhout)

Van sederen was hij bemind, omdat hij zich niet bekommerde om zich zelve, al zijn aandacht was gevestigd op het welzijn van zijnen oevenmensch.

H. GREG. Naz.

Een mensch, beminnelijk voor de samenleving, is meer dan een vriend, dan een broeder.

SPREUK. XVIII, 24

Hij die God vreest moet de dood niet schromen: want zij zal voor hem een bron van getuk wezen.

ECCL. I. 45.

Mijn Jesus barmhartigheid!

(100 dagen aflaat.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil!

(100 dagen aflaat.)

R. I. P.