

Een onbevleete leven is een volle ouderdom. SAP. IV.



## BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

# Hortense Grau

*Lid der Congregatie van O. L. Vrouw*

geboren te Audenaarde, den 10 Juli 1838

en aldaar godvruchtig

overleden den 2 November 1898

voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden.



Zij was goed en zoetaardig, zedig van gelaat en geregeld van gedrag, aangenaam van samenspraak en zij heeft zich van hare kinderjaren af in de deugden geoefend. Ook werd zij van God en de menschen bemind en hare gedachtenis is in zegening.

H. MACH. XV. 12.

Lieve Broeder, Zuster en Vrienden, troost u over mijn afsterven... Ik verlaat immers een rampvolle wereld om in het rijk van vrede te treden. — Heden ben ik aan uwe oogen onttrokken, doch niet aan de genegenheid van uw hert. Welhaast zullen wij wederom vereenigd zijn om niet meer gescheiden te worden... Ondertusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)

**R. I. P.**

.....  
Audenaarde, Bevernisse gebr., Kerkelput.