

De kroon der ouderlingen en hunne glorie is
de vreeze des Heeren. *EccI. XXIV*



ZALIGE GEDACHTENIS

van *Mijnheer*

Franciscus Groenicka,

weduwenaar van *Jeffrouw*

Rosalia Lyssens,

geboren te Idegem den 8 Meert 1790, aldaar

overleden den 11 Maart 1872,

voorzien der *HH. Sacramenten der stervenden.*

Mijne kinderen, vergeet mijne wet niet, dat
uw hert mijne geboden onderhoude, gij zult er
een lang leven en den vrede in vinden. De
vreeze des Heeren verlengt het leven.

Prov. III X.

Ik heb angst en pijnen gevonden, en heb den
naam des Heeren aanroepen. *Ps. 116. V. 4.*

Op u, ó Heer! heb ik mijne hoop gevestigd,
en in der eeuwigheid zal ik niet — beschaamd
worden. *Ps. 50 V. 2.*

Die over welken gij weent is niet gestorven
als om herboren te worden in een beter leven...
matig uwe droefheid en bid voor hem *H. Am.*

Op dat hij in vrede mag slapen en rusten.

Ps. 4. 9.

R. I. P.

Geerardsbergen, drukk. van Paul Quintin.